

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKIN

DE KRUISTOCHTEN

NEGEN eeuwen geleden waren er geen medicijnen, geen hospitalen, geen apothekers en geen farmaceutische specialiteiten. Er waren echter wel vreselijke besmettelijke ziekten en om die ziekten te genezen of om ze te voorkomen, hadden de mensen niets anders dan de relieken. De gelovigen togen ter bedevaart en brachten van het bedevaartsoord relieken mee waarvan ze mirakels verwachtten. In de middeleeuwen bloeide de reliekencultus. De voornaamste relieken waren die van Christus...

1. - HET HEILIG GRAF

WEINIG relieken van Christus zijn echt, behalve dan het Heilig Graf te Jeruzalem. De gelovigen gingen op bedevaart naar het Heilig Graf, de tocht was lang en moeilijk en werd in de XI^e eeuw bijna onmogelijk. Het Heilig Land was toen immers in handen van de Turken, deze waren fanatiek en behandelden de Christenen niet al te voorkomend. De Turken sloten het Heilig Graf en dat was voor de gelovigen zoveel als het dichtgooien van de Hemelpoort...

2. - HET CONCLIE VAN CLERMONT

TE Clermont in Auvergne, in 1095, sprak paus Urbanus II over deze dingen voor een talrijke schaar gelovigen. Hij vroeg « het kruis te dragen en Christus te volgen ». De menigte riep « Dios la volt », God wil het! De ridders naaiden een kruis op de schouder. De paus predikte de « kruistocht ». Een van de geestelijken, die de kruistocht predikte en de massa tot geestdrift opzweepte, was Pieter de Kluzenaar. De pelgrims vertrokken blindelings, zonder eten, zonder wapens. Velen stierven onderweg van uitputting, anderen werden in Bulgarije gedood.

3. - GODFRIED VAN BOUILLON

DE edelen verkochten hun bezit, namen de wapens op en vertrokken. De Italianen werden aangevoerd door Bohemond en Tancred, de Fransen onder leiding van Hugo de Vermandois, de Provençalen onder leiding van Raymond de Toulouse en de Belgen onder het bevel van Godfried van Bouillon. Het was deze laatste die éérs te Byzantium, verzamelaarsplaats, toekwam. Alexios I schrok want daar stond een leger van een half miljoen man voor de poort!

4. - ONDER DE ZON VAN AZIE

TOEN begon de lange, dodende marsj. De kruisvaarders namen Nicea in, versloegen de Turken te Dorylen, trokken door de woestijn van Klein Azië, over het Taurusgebergte, overrompelden Antiochië. Daar werden ze echter door de Turken belegerd. Ze braken de omsingeling en gingen opnieuw de woestijn in. Ze waren nog slechts met een 40.000, halfdood van honger en dorst, zonder levensmiddelen en zonder paarden. Na drie jaar zagen ze eindelijk in de verte...

5. - JERUZALEM

DE kruisvaarders belegerden de Heilige Stad, schaften zich stormrammen aan en besloten de stad in te nemen op vrijdag 15 juli 1099 om 3 u. in de namiddag, als herinnering aan de dood van Christus. Godfried van Bouillon, gevolgd door twee ridders uit het Doornikse liep eerst de stormladder op, 's Avonds was de stad in handen van de kruisvaarders. Godfried van Bouillon, gewond en bezweet, lei zijn wapenrusting af en ging blootvoets naar Golgotha. Al de kruisvaarders riepen hem toen tot koning van Jeruzalem uit.

(Wordt voortgezet.)